

på fanø
kirkerne



Kirkeblad for Nordby og Sønderho sogne

juni - august 2018



Guds måde at vise sig på
side 3

Konfirmander på Fanø 2018
side 4

Centrerende Bøn
side 4

Sorggruppe
- et tilbud til efterladte
side 7

Solsikken

- sikker på sol

Af Miriam Flórez

Der er en tid til alting, siger prædikerer i det gamle testamente. En tid til så og en tid til at høste. Lige nu er der en tid til at så.

Sommertid er såtid. De lillebitte frø kommes i jorden eller de står og forspirer i en urtepotte inde i vindueskarmen, så man er sikker på, at fuglene ikke æder dem inden de spirer.

Jeg har lagt solsikkefrø i jorden og hvis de får være i fred for fugle og rådyr, vokser de lillebitte frø sig store, ja næsten lige så store som et træ. Solsikken bliver til en af de flotteste og mest iøjnefaldende blomster i haven, og lader man blomsten blive siddende på stænglen til efteråret, vil de vilde fugle kunne komme og spise af de nærende kerner, så de kan få sul på kroppen og klare vinterens kulde.

Det lille bitte frø bærer i sig kimen til noget stort. Solsikken er smuk, som sit navn. Den hedder solsikke - sikker på sol - fordi den hele tiden indretter sig, sådan, at den får sol. Den drejer sig nemlig efter solen.

Man kan sige, at solsikken forstår at lade sig velsigne. At lad sig velsigne er at indrette sit liv efter solen, at orientere sig efter lyset - mod lyset.

”Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse mod dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn mod dig og give dig sin fred”.

Denne ældgamle aronitiske velsignelse lyses over os, hver gang vi er til gudstjeneste. Gang på gang lyses velsignelsen over os. For at minde os om, at alle de goder, vi har, har vi fået af Gud. Venskaber, der betyder så meget for os og kærlighed, som vi slet ikke har gjort os fortjent til og dejlig familie, som vi er kommet næsten sovende til; alt sammen er det noget, Gud lader regne ned over os i en mild strøm. Det velsignes vi med.

Vi kan kun håbe at Gud altid velsigner os med det vi ønsker os mest, men sker det ikke, så er det om at lære af solsikken, som ikke bøjer hovedet

Forsatte på side 6 >>

kirkerne på fanø



Nordby og Sønderho Sogne
www.kirkernepaafano.dk

Sognehuset
Niels Sørensen vej 3
6720 Fanø
Tlf: 7516 2086

Kirkekontoret:
Kordegne Jens Peter Kristensen
Mail: jpk@km.dk

Åbningstider for kirkekontoret:
Tirsdag 15.30 - 17.30
Torsdag 10 - 12
- eller efter aftale

Sognepræst (kbf.):
Nanna Dusgård Coln
Bavnebjergtoft 8, 6720 Fanø,
Mobil: 3032 4729
ndu@km.dk. Træffes ikke mandag

Sognepræst
Miriam Flórez
Sønderho Strandvej 1
6720 Fanø
Mobil: 2877 8077
mfe@km.dk. Træffes ikke mandag

Kirketjener Nordby
Anette Brogaard
Mobil: 3032 4520
Træffes ikke mandag

Kirketjener Sønderho
Malene Bech
M. 3032 4116. Træffes ikke mandag

Organist
Johnny Nielsen
Mobil: 2945 7790.
Træffes ikke mandag
johnny_nielsen@esenet.dk

Kirkesanger i Sønderho Kirke
Marie-Louise Exner
Mobil: 2992 6109
mlexner@hotmail.com

Kirkegårdskontoret:
Niels Sørensen Vej 3,
6720 Fanø
Mobil: 2341 1944

Kirkegårdsleder
Lene Andersen
Øvrige medarbejdere:
Flemming Pedersen, Michael Tvedesoe, Dennis Nybo

Menighedsråd Formand
Karen Gejl Friis
Vestervejen 33
6720 Fanø
6131 6716
formand@kirkernepaafano.dk

Kirkeværgen Nordby/Sønderho
Carl Martin Christensen
2335 8354

Kirkerne på Fanø
Kirkeblad for Nordby og Sønderho sogne.
Redaktionsudvalg:
Kirsten Andersen
Freddy Christensen
Miriam Flórez
Nanna Dusgård Coln
Design og produktion:
Casa Grafika, Fanø
Oplag: 2000 eksemplarer

Guds måde

at vise sig på

Af Nanna D. Coln

Se, nogle gange er det godt for os at blive udfordret på vores vante forestillinger. Vi gør os altid billeder af hinanden som billeder af Gud. Billeder, som til tider kan blive så fastlåste, at vi mister blikket for det store billede og alle nuancerne.

Men vi må ikke glemme, at Gud og medmenneske altid er meget mere og meget andet, end det vi først ser og umiddelbart antager. Gud er langt større, dybere og højere end vi nogensinde kan fatte, hvilket betyder, at vi aldrig bliver færdige med at lære ham at kende. Samtidigt kan Gud vise sig for os på mange forskellige måder - også i vores næstes ansigt - for at ryste vores fastlåste forestillinger og åbne vore øjne for det store billede. Hør bare denne genfortælling af et folkeeventyr fra Tanzania, som trods andre breddegrader stadig har noget vigtigt at sige os nordboere.

”Der var engang en mand, der syntes, at hans kone var den bedste i hele verden til at lave mad. Så en dag, hvor han rigtig havde rost hende, tilføjede han: ”Din mad er så god, at jeg synes, at vi skal invitere Vorherre selv på middag. Så han også kan få glæde af din gode kogekunst.” Det syntes konen da var en rar idé, så de satte sig ned og bad til Gud og inviterede ham til at komme til middag den næste søndag.

Hvor fik hun travlt, konen! Der var så meget, der skulle forberedes, men da søndagen endelig kom, sad de to klar ved bordet, hvor der var dækket til tre. De var i deres fineste puds, og bordet bugnede med lækker mad. Så bankede det på døren, og de gik spændte hen og lukkede op. Men udenfor stod en snavsset tigger og bad så mindeligt om en bid brød. ”Tror du, at du skal gramse med dine beskidte fingre i den mad, Vorherre skal have!”, sagde manden og bad tiggeren om at gå sin vej. Så satte de to sig hen og ventede igen, men der kom slet ingen til dem den dag. Næste dag sagde manden: ”Måske var det, fordi maden ikke var fin nok for Gud! Hvis vi nu gør os rigtig umage, så vil han måske komme næste søndag.”

Så bad de om at få deres ønske opfyldt den næste søndag.

Hele den næste uge gik med at forberede de lækreste retter. Der blev pudset sølvtoj og strøget duge, maden blev rettet an på bordet, og manden og konen sad igen i stadstøjet og ventede. Nu måtte han da komme, Vorherre. Det bankede godt nok på døren, men det var den samme beskidte tigger som forrige søndag, og de skyndte sig at jage ham bort, så han ikke skulle forstyrre dem, når deres gæst kom. Men heller ikke denne søndag kom Gud og spiste med dem. ”Ja, vi har nok alligevel ikke forberedt os, som vi burde,” sagde manden,” men jeg

er helt sikker på, at din mad er god nok til selveste Vorherre, så lad os dog prøve én gang til, og så gøre alt, hvad der står i vores magt for at gøre det helt perfekt for ham.” Og endnu engang foldede de hænderne, bøjede hovederne, og bad til Gud, om han ikke nok ville besøge dem den næste søndag.

Og denne gang blev der skrubbet og skuret fra gulv til loft, alt blev poleret og ordnet, og i køkkenet blev der bagt og brasat. Da søndagen endelig kom, skinnede huset om kap med solen, og der var rent, og det duftede vidunderligt af den dejligste mad. Så satte manden og konen sig til bords endnu engang og ventede i deres nystroøgne festklæder.

Endelig bankede det på døren, og de skyndte sig hen for at lukke op. Men det var minsandten igen den snavsede tigger fra de andre søndage, der stod der og rakte hænderne frem mod dem. Manden i huset blev nu aldeles rasende og truede tiggeren med, at han skulle forsvinde lige med det samme.

Men dertil svarede tiggeren: ”Nu har I tre gange indbudt mig til at spise, men tre gange har I alligevel jaget mig væk, når jeg kom. Jeg håber, at I en dag vil forstå, hvem det er, I har jaget bort!”

Og så vendte tiggeren sig om og forsvandt, sørgmodigt rystende på hovedet.”

(Folkeeventyret er hjembragt fra Tanzania af Knud Ochsner og kan læses i bogen ”Fortællinger om Gud og Hvermand” af Jakob Rönnow).



Konfirmander

Fanø 2018



Nordby kirke – fredag d. 27. april kl. 10

Alexander Højgaard Tøgersen
Anton Høgh-Eriksen
Asbjørn Martin Jakobsen
Caroline Roed Thinnesen
Christian Odgaard Pedersen
Dagmar Hilkjær Leth
Erik Schmidt Nielsen
Hanne Marie Lynge Jørgensen
Jonas Fischer Andreasen

Mads Pedersen Howard Moulton
Mikkel Pedersen Howard Moulton
Magnus Lauridsen
Marie-Louise Niebuhr Hansen
Sarah Brændsgaard Lægs
Sofie Vittrup Bak
Victor Zidoree Bjerrum Højrup
Victor-Tobias Ravn Schmidt
Viola Britta Dahl Madsen



Nordby kirke – søndag d. 29. april kl. 10

August Folke Brinch la Cour-Hansen
Benjamin Danneberg Storm Voss
Dina Olesen
Ella Platz Borum
Halfdan Kofoed Petersen
Idun Viken Krog
Isabella Nynne Arndt
Julie Bo Jørgensen

Kaj Lodahl Sonnicksen
Mathilde Lodahl Sonnicksen
Mads Emil Vind Schmidt
Maja Ferslev Jensen
Oliver Frank-Jensen
Sigrid Laura Larsen Ekström
Valdemar Gejl Hansen

Centrerende

Bøn Af Nanna D. Coln

Bøn kan være flere ting. I kirken ved gudstjenesterne er der mange bønner: ind- og udgangsbøn, kollekter som er nedskrevne bønner, der følger kirkeåret, kirkebønnen som formuleres af præsten og så selvfølgelig Fader vor, som siges i kor i forbindelse med nadveren. Alle sammen bønner, der følger gudstjenestens liturgi, og som har det til fælles, at de er meget ordrige.

Mange mennesker beder også privat. Vi beder til Gud om det, der måtte røre sig i vores liv - både når livet føles godt, og når tilværelsen er svær eller gør ondt. Og for mange af os er disse bønner også fulde af ord. Vigtige ord, der lever og ånder af relationen og samtalen mellem Gud og menneske.

Men bøn kan også være stilhed, som at være stille for Gud, så at Guds Helligånd kan få plads til at virke i os. Og måske kan vi bedre høre og mærke Gud, hvis vi tillader os selv at være stille?

En gruppe mennesker har nu igennem i et halvt års tid mødtes en onsdag eftermiddag kl. 17-18 først på måneden i Nordby kirke for at praktisere sådan en stilhedens bøn, også kaldet Centrerende Bøn. Det er en praksis, der kan spores langt tilbage i den kristne tradition, og som er videreudviklet af den stadig nulevende cisterciensermunk Thomas Keating med henblik på at forny den kontemplative bøn, der er mediterende i sin form, og som derfor også synes at tale til vores tids mennesker. Og selvom det alt sammen måske kan lyde meget teknisk, ja så er det alt andet!

Centrerende Bøn er en bøn, der i stilheden åbner for Guds nærvær og virke i os. Ved daglig eller jævnlig brug vil denne stund af stilhed sammen med Gud gøre op med nogle af de mange ting, som synes at binde os på forskellige måder i vores liv, så at vi også kan opleve at få større overskud til at være tilstede for vore medmennesker. Centrerende Bøn er enkelt sagt at lægge sit liv i Guds hænder.

Når gruppen mødes praktiseres den Centrerende Bøn i en halv times tid, inden vi i fællesskab læser i den indførende bog "Åbent sind, åbent hjerte" af Thomas Keating. Vi indleder

altid med at tænde lys for den treenige Gud, ligesom vi slutter af med Fadervor og den keltiske velsignelse, inden vi går hver til sit.



Skulle du være interesseret i at deltage i gruppen eller bare høre mere, så er du hjerteligt velkommen til at kontakte sognepræst Nanna D. Coln. Der er også mulighed for at låne filmen "Invitation fra Gud", der på fineste vis fortæller om munken

Thomas Keating og hans tanker bag den Centrerende Bøn. Filmen er lavet af den danske filminstruktør Marie Louise Lefèvre.

Kalender

Juni

Søndag d. 10. juni Sommermøde i Sognehuset i Nordby

- arrangement i samarbejde med Røde Kors på Fanø

Gudstjeneste i Nordby Kirke kl. 11.00

Frokost i Sognehuset kl. 12.00 - med syrisk og dansk mad. Koncert med EKKO & the Syrian Roots kl. 12.30. EKKO & the Syrian Roots er et tværkulturelt musikprojekt, der forener det syriske med det nordiske.

EKKO står for Esbjerg Kommunes Kreative Orkester, og er et projektband. De har sammen med den syriske musiker Bakri Hemmami fortolket og arrangeret arabiske folkemelodier samt danske viser. EKKO & the Syrian Roots væver to fantastiske musikkulturer sammen i et smukt kulturmøde.

Projektet startede i foråret 2017 med det formål at forene den nye tilstrømmende kultur med den danske. At formidle den nye kultur til et dansk publikum, og skabe en platform for nytilkomne medborgere fra de arabiske lande. Se www.ekko-esbjerg.dk

Velkommen til et tværkulturelt sommermøde!

<< Forsættelse fra side 2

og som ikke kræver at solen skal bevæge sig efter den, men er indstillet på at lade sig bevæge – igen og igen mod lyset. Kun på den måde kan den blive sikker på sol. Kun sådan vil uendelig mange ting i tilværelsen få stor værdi.

Herren velsigne dig og bevare dig!



Foto: Peter Langweitz Smith

Juli

Søndag d. 8. juli Festgudstjeneste i Nordby kirke kl. 13.00

I anledning af Fannikerdagene er det muligt at deltage i en festlig gudstjeneste i Nordby kirke blandt mennesker klædt i traditionelle Fanødragter. Efter festgudstjenesten kan man følge det stemningsfulde optog ned til Pakhusbanken samt opleve "Sømandens hjemkomst, dragtfremvisning og bryllup."



Søndag d. 15. juli Festgudstjeneste i Sønderho kirke kl. 10.00

Traditionen tro afholdes også en festlig gudstjeneste i Sønderho kirke i anledning af Sønderhodagen med musik og traditionelle dragter. Dette år bliver gudstjenesten radiotransmitteret af DR.

Senere samme dag kan man tage del i brudeoptog fra Børsen op til Sønderho Mølle. På møllebanken opføres brudedansene med tilhørende traditioner, dragterne vises frem og til sidst danses der traditionel Sønderhoningdans.



Onsdag d. 25. juli Jazz-koncert i Sønderho kirke kl. 19.00

Docent og musiker, Nicolas Kock, har taget fire MGK-studerende under sine vinger med ambitionen om, at turnere rundt i Esbjerg og omegn fra d. 22.- 27. juli. Koncertens repertoire består af udvalgte jazzmelodier, som de studerende hver onsdag har mødtes med Nicolas for at øve. Enkelte sange har sangerinde, Nathalia Flórez, som også er vokset op i Sønderho, selv skrevet tekster til. Bl.a til sangen "Min Midnatsven".



Kvintetten består af følgende besætning:

- Pianist, Alberte Maimburg; 3. års studerende på MGK Syd
- Guitarist, Andreas Friis Rasmussen; 1. års studerende på MGK Syd
- Sangerinde, Nathalia Florez; 1. års studerende på MGK Syd
- Trommeslager, Christoffer Skovhus; 3. års studerende på MGK Syd
- Kontrabassist, Nicolas Kock; Docent og musiker der gennem 30 år har undervist talentfulde unge, bl.a. Henrik Gunde, som nu spiller i DR Bigband, og Signe Juhl.

Gratis entré – alle er hjerteligt velkommen.

Sorggruppe



- et tilbud til efterladte

At miste et menneske, som man elsker og holde af, er altid svært. At være i sorg kan være et ensom sted at være. Mange efterladte oplever, at andre ikke altid ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes og tale med andre ligesindede, som også har erfaringen af sorg og tab i nær erindring.

Kirkerne på Fanø tilbyder også dette efterår mulighed for at deltage i en sorggruppe. Sorggruppen er for voksne og ledes denne gang af Miriam Florez (sognepræst og psykoterapeut) og Kirsten Andersen (psykoterapeut). Der lægges stor vægt på, at sorggruppen skal være et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden.

Sorggruppen vil finde sted onsdage formiddage kl. 9-11 i sognehuset lige ved siden af Nordby kirke på følgende dage: **5 sep., 26. sep., 24. okt., 14. nov., 5. dec., 9. jan., 30. jan. og 20. feb.**

Ved tilmelding eller spørgsmål kontakt da en af Fanøs to sognepræster.

Alle er meget velkommen – også tidligere deltagere!

Fanø Sommerkoncerter 2018

Tirsdag den 3. juli 2018 kl. 19.30

Kroger kvartetten. Nordby Kirke

Tirsdag den 10. juli 2018 kl. 19.30

Nikita Abrosimov, klaver. Nordby Kirke

Tirsdag den 17. juli 2018 kl. 19.30

ARMONIOSA italiensk barokensemble. Nordby Kirke

Tirsdag den 24. juli 2018 kl. 19.30

Van Kuijk Quartet. Nordby Kirke

Torsdag den 26. juli 2018 kl. 19.30

Teresa la Cour, violin. Sønderho Kirke

Tirsdag den 31. juli 2018 kl. 19.30

Trio Vitruvi. Nordby Kirke

Torsdag den 2. august 2018 kl. 19.30

Michala Petri, blokfløjte. Sønderho Kirke

Tirsdag den 7. august 2018 kl. 19.30

Trio Westwood. Nordby Kirke

Torsdag den 9. august 2018 kl. 19.30

Lars Ulrich Mortensen trio med flere. Sønderho Kirke

Tirsdag den 14. august 2016 kl. 19.30

Atea Blæserkvintet. Nordby Kirke

Tirsdag den 16. Nordby Kirke 19.30

Internationale musikere i diverse konstellationer. Sønderho Kirke

Tirsdag den 21. Nordby Kirke 19.30

Internationale musikere i diverse konstellationer. Nordby Kirke

Torsdag den 23. august 2018 kl. 19.30

Internationale musikere i diverse konstellationer. Sønderho Kirke

Læs mere på hjemmesiden: www.fanokoncerter.dk



Gudstjenester i Nordby og Sønderho kirker juni - aug. 2018

Juni

Søn. d. 3.	1. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 9.30	Nanna D. Coln
		Sønderho Kirke	kl. 11.00 ^(k)	Nanna D. Coln
		<i>Indsamling: De hjemløses venner i Esbjerg</i>		
Søn. d. 10.	2. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 11.00 ^(s)	Nanna D. Coln
Søn. d. 17.	3. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 9.30	Nanna D. Coln
		Sønderho Kirke	kl. 11.00	Nanna D. Coln
Søn. d. 24.	4. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 11.00 ^(k)	Miriam Florez
		Sønderho Kirke	kl. 9.30	Miriam Florez
		<i>Indsamling: De hjemløses venner i Esbjerg</i>		

Juli

Søn. d. 1.	5. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 9.30	Miriam Florez
		Sønderho Kirke	kl. 11.00 ^(k)	Miriam Florez
Søn. d. 8.	Fannikerdagen	Nordby Kirke	kl. 13.00	Miriam Florez
		<i>Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker</i>		
Søn. d. 15.	Sønderhodagen	Sønderho Kirke	kl. 10.00	Miriam Florez
		<i>Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker</i>		
Søn. d. 22.	8. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 9.30	Nanna D. Coln
		Sønderho Kirke	kl. 11.00	Nanna D. Coln
Søn. d. 29.	9. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 11.00 ^(k)	Nanna D. Coln
		Sønderho Kirke	kl. 9.30	Nanna D. Coln

August

Søn. d. 5.	10. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 9.30	Nanna D. Coln
		Sønderho Kirke	kl. 11.00 ^(k)	Nanna D. Coln
		<i>Indsamling: Danmission</i>		
Søn. d. 12.	11. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 11.00	Miriam Florez
		Sønderho Kirke	kl. 9.30	Miriam Florez
Søn. d. 19.	12. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 11.00	Nanna D. Coln
Søn. d. 26.	13. søn. e. trin.	Nordby Kirke	kl. 11.00 ^(k)	Nanna D. Coln
		Sønderho Kirke	kl. 9.30	Nanna D. Coln
		<i>Indsamling: Danmission</i>		

Kirkebil i Nordby Sogn: Gangbesværede tilbydes gratis kørsel til og fra gudstjeneste. Ring til Taxi, tlf. 7516 6200, i så god tid, at Taxi kan tilrettelægge kørslen. **K:** kirkekaffe. **S:** Sommermøde og spisning.

Gudstjenester på Fanø Plejecenter

Tirsdag d. 5. juni kl. 10.00 – Nanna D. Coln

Tirsdag d. 3. juli kl. 10.00 – Miriam Florez

Tirsdag d. 7. august kl. 10.00 – Nanna D. Coln